

ELS VIS - STAGIAIRE



Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Els Vis, ik woon samen met mijn man Theo in Breda en heb twee jongvolwassen kinderen die inmiddels allebei op zichzelf wonen. Sinds 2013 zijn Theo en ik regelmatige bezoekers van de Ekklesia Breda. In 2016 hebben wij hier ons jawoord gegeven in een prachtige viering geleid door Franck en omlijst door het Ekklesiakoor.

Mijn hele werkzame leven heb ik bij uiteenlopende organisaties en bedrijven gewerkt als directiesecretaresse. Op dit moment werk ik als managementassistente bij GGZ Breburg.

Geloof en spiritualiteit hebben mij altijd meer dan gemiddeld geboeid en ik ben op veel verschillende plaatsen als vrijwilliger actief geweest. Uiteindelijk heb ik mijn hart gevolgd en heb ik de driejarige opleiding voor geestelijk begeleider gedaan bij het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Onder de naam *de Vuurplaats* ben ik een eigen praktijk als geestelijk begeleider gestart. Omdat ik me verder wil professionaliseren ben ik in 2019 gaan studeren aan Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing in Utrecht.

Ik vind het heel bijzonder om dit voorjaar bij de Ekklesia Breda stage te lopen. In verband met corona is alles anders en voorlopig gebeurt helaas nog veel achter het beeldscherm. Ik hoop vurig dat aan het eind van mijn stage het toch nog mogelijk is om in de Lutherse kerk mee voor te gaan. Tot die tijd komen we elkaar wellicht tegen tijdens een van de online ontmoetingen in de vastentijd. Graag tot ziens!